

THIẾT KẾ NIỆM PHẬT ĐƯỜNG TU BAN CHU TAM-MUỘI

(Dựa trên mô hình Niệm Phật Đường của Đạo tràng Cư Sĩ Lâm ở Singapore)

Đạo tràng Tịnh Độ tông Chúng Cư Sĩ Diệu Âm kính cẩn biên soạn



Giải thích thiết kế:

[1]: Niệm Phật Đường được thiết kế xây dựng dạng hình tròn, xây theo kiểu kiến trúc hiện đại, xây rất thoáng để lấy ánh sáng tự nhiên và khiến không khí tự nhiên lưu thông dễ dàng. Không xây theo kiểu chùa thời cổ xưa như làm mái ngói cong, trang trí rồng trên mái, v.v... sẽ tốn kém chi phí vô ích. Trên bờ tường của Niệm Phật Đường Cư Sĩ Lâm ở Singapore an trí 84.000 bức tượng A Mi Đà Phật tiếp dẫn có kích thước nhỏ với ý nghĩa: Tất cả chư Phật đều đến gia trì cho Niệm Phật Đường này và mỗi người niệm Phật

trong Niệm Phật Đường này tương lai đều được vãng sanh Cực Lạc thành Phật giống như A Mi Đà Phật không khác. 84.000 tôn tượng Phật có 01 tôn tượng Phật chính là mình.

[5]: Tôn tượng đức Phật A Mi Đà tiếp dẫn có kích thước lớn được đặt ở chính giữa Niệm Phật Đường. Đạo tràng Cư Sĩ Lâm của Singapore đặt 4 bức tôn tượng A Mi Đà Phật tiếp dẫn có kích thước rất lớn ở chính giữa Niệm Phật Đường, lưng của 4 bức tôn tượng Phật này hướng vào nhau và mặt của 4 bức tôn tượng Phật này hướng về 4 phía xung quanh của Niệm Phật Đường để người niệm Phật trong Niệm Phật Đường dù họ ở bất kỳ vị trí nào trong Niệm Phật Đường cũng có thể nhìn thấy A Mi Đà Phật đang đưa tay tiếp dẫn họ đi về Cực Lạc.

Chú ý: Cả đời chỉ được thờ duy nhất 01 bức tôn tượng A Mi Đà Phật tiếp dẫn!

Ân sư Thích Tịnh Không dạy rằng: *Việc thờ cúng tôn tượng đức Phật A Mi Đà tiếp dẫn chỉ nên thờ một mẫu tôn tượng duy nhất và chỉ nên thờ một bức tôn tượng duy nhất, cả đời không nên thay đổi! Chúng ta suốt đời chỉ thờ một bức tôn tượng đức Phật A Mi Đà tiếp dẫn thì khi chúng ta lâm chung, A Mi Đà Phật sẽ hóa hiện thân hình giống y như bức tôn tượng Phật mà hàng ngày chúng ta lễ lạy niệm Phật để tiếp dẫn chúng ta sanh về cõi Cực Lạc; chúng ta vừa nhìn thấy sẽ lập tức nhận ra đó chính là A Mi Đà Phật và rất yên tâm đi theo Ngài.* Nếu chúng ta thường xuyên thay đổi mẫu tôn tượng Phật để thờ hoặc thờ một lúc nhiều tôn tượng Phật có mẫu khác nhau thì khi chúng ta lâm chung, rất có khả năng oan gia trái chủ và yêu ma quỷ quái sẽ tìm cơ hội hóa hiện ra hình tướng của đức Phật nhằm dẫn dụ chúng ta đi vào ba đường ác để báo thù chúng ta. Chúng ta không biết đó là oan gia trái chủ và yêu ma quỷ quái giả dạng hình tướng đức Phật thì sẽ đi theo chúng!

Hiện tại, Đạo tràng Cư Sĩ Lâm nói riêng và Tịnh Tông Học Hội nói chung trên toàn thế giới chỉ thờ một mẫu hình tượng A Mi Đà Phật tiếp dẫn duy nhất. Mẫu tôn tượng này hiện tại đã lưu thông phổ biến ở khắp nơi trên thế giới. Vậy, chúng ta cũng nên dùng mẫu tôn tượng đức Phật A Mi Đà tiếp dẫn của Tịnh Tông Học Hội nhằm tạo duyên thuận lợi nhất cho lúc lâm chung A Mi Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta.

Hình tướng của bức tôn tượng A Mi Đà Phật tiếp dẫn và danh hiệu “A Mi Đà Phật” mà chúng ta cả đời thờ cúng lễ lạy niệm Phật trong thời khóa công phu hàng ngày được gọi là **Bổn Tôn**. Hành giả phải xem xét cả một đời tu hành Phật Pháp của hành giả là vị Phật hay vị Bồ-tát nào làm chủ. Chữ “làm chủ” này tức là **Bổn Tôn**, yêu ma quỷ quái và oan gia trái chủ chẳng dám biến hiện ra **Bổn Tôn**. Nếu chúng dám giả mạo Bổn Tôn thì Thần Hộ Pháp sẽ lập tức ra tay xử lý chúng; nhưng chúng có thể giả làm các vị Phật hay các vị Bồ-tát khác không phải Bổn Tôn như Thích Ca Mâu Ni Phật, Dược Sư Phật, Địa Tạng Bồ-tát, v.v... để lừa gạt dẫn dụ hành giả đi vào ác đạo. Chúng giả mạo các vị Phật hay các vị Bồ-tát không phải Bổn Tôn của hành giả thì Thần Hộ Pháp chỉ đứng nhìn mà không can thiệp, vì nhân quả dung thông ba đời, trong những đời quá khứ hành giả có nợ oán thù với chúng chưa trả thì nay chúng đến để đòi nợ là điều tất yếu.

Đại lão Hòa thượng Thích Tuyên Hóa là vị tổ sư cuối cùng của Thiên tông Trung Hoa, sống vào thời cận đại cách thời đại của chúng ta không xa. Sau khi Ngài

vãng sanh Cực Lạc thì thân phận của Ngài mới được tiết lộ: Ngài là một ứng hóa thân của đức Bồ-tát Quán Thế Âm. Ngài từng cứu mạng một vị sư nhập thất tu Ban Chu Tam-muội thoát khỏi con trâu nước thành tinh (yêu quái trâu nước), con yêu quái này hóa hiện ra thân tướng Phật A Mi Đà đến dẫn dụ vị sư này đi vào ác đạo nhằm báo thù ông ấy. Vị sư này nhập thất tu Ban Chu Tam-muội được mấy ngày thì có một hôm Hòa thượng Tuyên Hóa nghe thấy trong thất của ông ấy tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, hơi thở và tiếng niệm Phật càng lúc càng gấp gấp giống như người sắp chết. Ngài biết rất rõ chuyện gì đang diễn ra trong thất (Hòa thượng Tuyên Hóa có đủ Ngũ Nhân và Lục Thần-thông), Ngài đến gần cửa sổ nhìn vào thì thấy một con trâu nước thành tinh đang hiện ra thân Phật nhằm dẫn dụ vị sư này đi. Ngài hét lên một tiếng lớn khiến con trâu nước kia hoảng sợ phải bỏ đi, vị sư này liền ngã quy xuống nên đất rời từ từ tỉnh lại. Vị sư kể với Ngài là ông ấy thấy Phật A Mi Đà đến tiếp dẫn nên rất muốn đi theo Phật. Ngài nói với ông ấy rằng đó chỉ là con trâu nước thành tinh giả dạng đức Phật A Mi Đà mà thôi.

[2]: Vị trí lay Phật niệm Phật. Vị trí này dành cho hành giả lay Phật niệm Phật thâm trong tâm. Hành giả đi kinh hành niệm Phật cảm thấy bị hôn trầm: buồn ngủ, ngủ gật, thân thể uể oải,... thì nên rời vị trí kinh hành niệm Phật đến vị trí lay Phật niệm Phật; lay Phật niệm Phật hết hôn trầm rồi thì quay lại vị trí kinh hành niệm Phật.

[3]: Vị trí kinh hành niệm Phật. Vị trí này dành cho hành giả nhiều Phật niệm Phật. Niệm Phật Đường dùng pháp Ban Chu Tam-muội làm chủ tu.

[4]: Vị trí chỉ tịnh niệm Phật. Vị trí này dành cho hành giả ngồi tĩnh tọa niệm Phật thâm trong tâm. Hành giả đi kinh hành niệm Phật cảm thấy cơ thể mệt mỏi quá sức, không thể bước đi tiếp; hoặc đi kinh hành niệm Phật cảm thấy bị trạo cử: tâm sanh quá nhiều vọng niệm, tâm tán loạn không thể nào thu nhiếp tâm lại thì nên rời vị trí kinh hành niệm Phật đến vị trí chỉ tịnh niệm Phật; chỉ tịnh niệm Phật hết trạo cử rồi, hoặc cảm thấy có thể bước đi tiếp thì quay lại vị trí kinh hành niệm Phật.

[6]: Dấu mũi tên hướng dẫn hành giả đi kinh hành niệm Phật bắt buộc phải đi theo chiều kim đồng hồ. Kinh hành nên đi chậm rãi theo đúng nhịp bước chân của đại chúng niệm Phật trong Niệm Phật Đường.

Khoảng cách giữa người với người; và khoảng cách giữa các nhóm [2] - [3] - [4] trong Niệm Phật Đường: Khoảng cách này không có quy định cụ thể, tùy theo điều kiện vật chất và diện tích của Niệm Phật Đường lớn hay nhỏ mà sắp xếp cho phù hợp. Nguyên tắc chung là giữ khoảng cách sao cho mọi người cộng tu niệm Phật trong Niệm Phật Đường đều cảm thấy thật hoan hỷ thoải mái, dễ dàng hòa chung âm thanh niệm Phật, dễ dàng nghe được rõ ràng từng chữ trong câu Phật hiệu “A Mi Đà Phật” khi âm thanh niệm Phật vang lên và dễ dàng thu nhiếp tâm để niệm Phật.

‡ Khoảng cách giữa người với người trung bình khoảng 2 mét.

‡ Khoảng cách giữa các nhóm [2] - [3] - [4] trung bình khoảng 5 mét.

‡ Nếu số lượng người niệm Phật nhiều mà diện tích Niệm Phật Đường nhỏ thì chia nhóm kinh hành niệm Phật thành 02, 03, 04,... vòng tròn nhóm [3]; vòng tròn cách vòng tròn trung bình khoảng 3 mét.

Sàn của Niệm Phật Đường nên dùng vật liệu không gây lạnh bàn chân như sàn gỗ công nghiệp, sàn tre công nghiệp,... để lát sàn. Không nên dùng vật liệu có tính hấp thụ hàn-lạnh cao như gạch men, đá hoa cương,... để lát sàn vì khiến đại chúng niệm Phật trong Niệm Phật Đường bị lạnh bàn chân khi đi kinh hành niệm Phật trong thời gian lâu dài, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của đại chúng, đặc biệt là những đồng tu lớn tuổi sức khỏe yếu có bệnh đau nhức phong tê thấp. Đại chúng niệm Phật trong Niệm Phật Đường nên mang vớ (tất) để chống lạnh bàn chân nếu như Niệm Phật Đường lát sàn bằng gạch men, đá hoa cương,...

Niệm Phật Đường cộng tu nhiều người nên xây dựng ở vùng quê hẻo lánh, diện tích đất trống xung quanh Niệm Phật Đường phải rộng rãi một chút (diện tích đất trống xung quanh Niệm Phật Đường có thể trồng cây xanh để lấy bóng mát và lấy dưỡng khí trong lành, có lợi cho người niệm Phật bên trong Niệm Phật Đường). Mục đích là không làm ảnh hưởng đến dân cư sống xung quanh Đạo tràng khi đại chúng trong Niệm Phật Đường niệm Phật lớn tiếng 24/24. **Niệm Phật Đường để cá nhân hành giả tu hành** thì chọn một căn phòng nhỏ trong gia đình, an trí một bức tôn tượng A Mi Đà Phật tiếp dẫn ở chính giữa căn phòng là được. Hành giả tự mình nhiều Phật niệm Phật, tùy ý thay đổi từ kinh hành niệm Phật sang chỉ tịnh niệm Phật hoặc lạy Phật niệm Phật cho thích hợp.

Đại chúng trong Niệm Phật Đường mỗi ngày vẫn phải nghe giảng Kinh Vô Lượng Thọ trung bình khoảng 4 giờ. Vì căn tánh con người thời nay không bằng người xưa; nếu chỉ chuyên niệm Phật mà không nghe giảng Kinh Vô Lượng Thọ thì đại chúng niệm Phật khoảng 3 ngày sẽ sinh tâm chán nản giải đãi.



THIẾT KẾ ĐẠO TRÀNG TỊNH ĐỘ TÔNG

(Dựa trên mô hình Đạo tràng Tịnh Độ tông Cư Sĩ Lâm ở Singapore)

Đạo tràng Tịnh Độ tông gồm một số hạng mục công trình chủ yếu sau:

[1] **Niệm Phật Đường:** Ban Chu Tam-muội là pháp chủ tu.

[2] **Giảng Đường:** Chuyên giảng bộ Kinh Vô Lượng Thọ (có thể dùng làm nơi đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ trong thời khóa hàng ngày). Nếu không tìm được Pháp sư chuyên tu Pháp môn Tịnh Độ có đủ trình độ - công phu để giảng bộ Kinh Vô Lượng Thọ cho Đạo tràng thì nên dùng thiết bị khoa học kỹ thuật cao như máy tính, loa, màn hình trình chiếu,... để mở bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ (bài giảng Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ) do Ân sư Thích Tịnh Không hoặc cư sĩ Lưu Tổ Vân giảng.

[3] **Vãng Sanh Đường:** Chuyên trợ niệm cho người vãng sanh Cực Lạc.

[4] **Nhà ở của đại chúng**

[5] **Nhà kho – Nhà bếp – Nhà ăn**

[6] **Công trình phụ: WC, nhà tắm,...**

[7] **Một số công trình khác:** Phòng in ấn và lưu thông kinh Phật, Phòng internet và điện thoại, v.v...

Quản lý công việc chấp sự - hành chính trong Đạo tràng là Hộ Pháp và Đảm nhiệm công việc hoằng dương Phật Pháp phổ độ chúng sanh là Hoằng Pháp. Đại chúng cộng tu trong Đạo tràng là hoàn toàn bình đẳng, bất kể là chúng tại gia hay chúng xuất gia; nhưng chúng tại gia nên làm Hộ Pháp và chúng xuất gia nên làm Hoằng Pháp như thời Phật còn tại thế là như lý như pháp (Đạo tràng Cư Sĩ Lâm là một điển hình mẫu mực).

Hòa thượng Thích Phổ Tuệ có dạy trong Tùng Lâm Pháp Yếu: “Đạo tràng (tùng lâm) lấy thanh nhàn làm hưng thịnh”; nghĩa là Đạo tràng Tịnh Độ tông phải dành tối đa thời gian để đại chúng chuyên tâm niệm Phật, nghe giảng Kinh Vô Lượng Thọ,...; Đạo tràng thành tựu được nhiều người đắc Niệm Phật Tam-muội, nhiều người vãng sanh Cực Lạc,... mới đích thực là sự hưng thịnh chân chánh của Đạo tràng. Việc từ thiện, cúng bái, làm du lịch,... không phải là việc của Đạo tràng Chánh Pháp.

Đại chúng trong Đạo tràng không được phép sử dụng điện thoại cá nhân và internet; Đạo tràng chỉ nên có 01 điện thoại công cộng cố định và 01 đường truyền internet chuyên dùng để lưu thông Phật Pháp.

Đạo tràng thời nay, đại chúng cộng tu không nên quá 20 người, đây là lời dạy của Đại sư Ấn Quang. Đạo tràng càng ít người thì càng dễ duy trì. Đạo tràng chỉ cần số ít người chân thật Tinh Tấn tu hành chứ không cần đông người mà lười biếng giải đãi gây chuyện thị phi. Đại chúng trong Đạo tràng ít thì chỉ cần một vài Phật tử ủng hộ Đạo tràng là đủ duy trì cuộc sống của đại chúng.

Đạo tràng thập phương: 4 chúng đệ tử nhà Phật (Tăng, Ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di) đến xin ở lại Đạo tràng để tu hành (xin quai đơn) đều được chấp nhận; Đạo tràng sẽ cúng dường tứ sự cho người tu hành trong Đạo tràng: ăn uống, quần áo, ngủ nghỉ (giường, nệm,...), thuốc trị bệnh (Đạo tràng Cư Sĩ Lâm ở Singapore là điển hình mẫu mực). **Đạo tràng chỉ có một yêu cầu đối với người xin ở lại Đạo tràng tu hành là phải chịu tu hành!** Đạo tràng vào mỗi thời khóa công phu sẽ điểm danh đại chúng trên Niệm Phật Đường, điểm danh trên Giảng Đường,... **Nếu người nào xin ở lại Đạo tràng với mục đích muốn được Đạo tràng cúng dường chứ không chịu dụng công tu hành thì thường trụ Đạo tràng lập tức mời người đó ra khỏi Đạo tràng.**

Đạo tràng Tịnh Độ tông phải Giải – Hành tương ưng: Niệm Phật Đường có 12 giờ đến 14 giờ niệm Phật mỗi ngày, Giảng Đường có 2 giờ đến 4 giờ giảng Kinh Vô

Lượng Thọ mỗi ngày. Mỗi ngày, Đạo tràng Cư Sĩ Lâm ở Singapore quy định thời gian đại chúng niệm Phật ở Niệm Phật Đường là 14 giờ và thời gian nghe giảng Kinh Vô Lượng Thọ ở Giảng Đường là 2 giờ.

Mỗi tuần, Đạo tràng đều quy định thời gian tu pháp Ban Chu Tam-muội từ 1,5 ngày đến 3 ngày (36 giờ đến 72 giờ): Đại chúng niệm Phật liên tục 24/24 ở Niệm Phật Đường không ngủ không nghỉ. Đồ ăn thức uống ấm nóng như bánh bao, sữa đậu nành, cơm, cháo, v.v... luôn luôn được chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ đại chúng niệm Phật. Những vị phát tâm làm Hộ Pháp công quả cho Đạo tràng vào những ngày Đạo tràng tu Ban Chu Tam-muội cũng không ngủ không nghỉ, công đức này rất lớn.

Đại chúng trong Đạo tràng thập phương cần dùng bất kỳ thứ gì chánh đáng đều phải hỏi ý kiến xin phép thường trụ. Nếu tự ý lấy hoặc dùng một cách lãng phí tài vật (điện, nước, giấy,...) thì mắc tội trộm cắp của thường trụ. Chủ nhân của một cọng cỏ, một hạt gạo,... trong Đạo tràng thập phương thường trụ là 4 chúng đệ tử nhà Phật ở khắp hư không pháp giới; nhiều vô lượng. Đạo lý là như vậy nên kết tội rất nặng, không thể sám hối, chết đi sẽ đọa A-tỳ địa ngục vô lượng kiếp và Phật cũng không có cách gì cứu nổi! Kinh Quán Phật Tam-Muội dạy: “Tội trộm cắp tài vật Tam Bảo còn nặng hơn tội giết 84.000 cha mẹ!”. Ngược lại, nếu biết tiết kiệm hoặc cúng dường cho Đạo tràng thập phương thì công đức vô lượng.

Đạo tràng chuyên tu thường phân ra hai khu vực: Nội Khu và Ngoại Khu. Ví dụ:



---HẾT---