

Những lợi ích thù thắng của pháp môn niệm Phật cầu sanh về cõi Cực Lạc trong các kinh điển tịnh độ tông cực kỳ quan trọng:

+Kinh bát chu tam muội:

Nếu người nào chuyên thực hành tam muội niệm Phật A-di-đà thì thường được tất cả chư thiên, Tứ đại thiên vương, bát bộ, long thần thường theo người đó bảo vệ như bóng theo hình, ưu thích gặp mặt; vĩnh viễn không có các ác quỷ, ác thần, tai ách, chướng nạn đến nhiễu loạn.

+Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Phật Danh Hiệu Lợi Ích Đại Sự Nhân Duyên Kinh

Do bốn nguyện lực của Đức Phật ấy, do sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn, trong khắp mười phương thế giới, Ngài dùng đại âm tuyên bố danh hiệu công đức.

Vì thế, hết thảy hữu tình trong mười phương thế giới nghe, tin danh hiệu công đức ấy, lập tức nhập địa vị Chánh Định, sanh về cõi Phật An Lạc thanh tịnh.

Vì thế, loài hữu tình nếu ở trong nhân gian, do túc báo nên hoặc là điếc, mù, câm, ngọng, ngu si, cuồng, ác, do nhân duyên danh hiệu, Quang Minh của Đức Phật ấy đều được giải thoát, hoặc ở trong tam đồ rất khổ, chịu khổ không gián đoạn, do nhân duyên danh hiệu, Quang Minh của Đức Phật ấy đều được giải thoát.

Nghe Quang Minh, danh hiệu của Ngài nếu tin nhận, hoặc xưng danh, ngay lập tức trừ diệt tội trong vô lượng vô số kiếp sanh tử.

Vì thế, này A Nan! [Ai] xưng danh hiệu Đức Phật ấy một tiếng hoặc mười tiếng, cho đến trăm ngàn tiếng, thì trong mỗi một niệm, sẽ có vô số hóa thân của Phật Vô Lượng Thọ thường hộ trì người ấy.

Lại có hai vị Bồ Tát: một vị tên là Quán Thế Âm, một vị tên là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát ấy tự làm thượng thủ, cùng các đại Bồ Tát chúng thường đến hộ trì. Người ấy sau khi mạng chung, sanh trong cõi nước An Lạc thanh tịnh của Phật Vô Lượng Thọ.

Nếu có hữu tình chánh tín Phật trí sẽ tức thời nhập địa vị Chánh Định, bất thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, đầy gọi là đại sự nhân duyên lợi ích danh hiệu công đức chẳng thể nghĩ bàn.

+Thập Vãng Sanh A DI ĐÀ PHẬT Quốc Kinh

Nếu có chúng sanh tin tưởng sâu xa kinh này, niệm A Di Đà Phật, nguyện vãng sanh thì đức Phật A Di Đà trong thế giới Cực Lạc kia bèn sai Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Pháp Tạng Bồ Tát, Sư Tử Hống Bồ Tát, Đà La Ni Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Đức Tạng Bồ Tát, Bảo Tạng Bồ Tát, Kim Tạng Bồ Tát, Kim Cang Bồ Tát, Sơn Hải Huệ Bồ Tát, Quang Minh Vương Bồ Tát, Hoa Nghiêm Vương Bồ Tát, Chúng Bảo Vương Bồ Tát, Nguyệt Quang Vương Bồ Tát, Nhật Chiếu Vương Bồ Tát, Tam Muội Vương Bồ Tát, Tự Tại Vương Bồ Tát, Đại Tự Tại Vương Bồ Tát, Bạch Tượng Vương Bồ Tát, Đại Oai Đức Vương Bồ Tát, Vô Biên Thân Bồ Tát, hai mươi lăm Bồ Tát ấy ủng hộ hành giả, dù đi hay đứng, dù nằm hay ngồi, dù ngày hay đêm, trong hết thảy thời, hết thảy nơi, chẳng cho ác quỷ, ác thần được thừa dịp làm hại.

25 VỊ ĐẠI BỒ TÁT BẢO VỆ NGƯỜI NIỆM PHẬT

Nếu có chúng sanh tin tưởng niệm Phật A Di Đà, nguyện vãng sanh thì đức Phật A Di Đà trong thế giới Cực Lạc kia bèn sai :

- 1) Quán Thế Âm Bồ Tát,
- 2) Đại Thế Chí Bồ Tát,
- 3) Dược Vương Bồ Tát,
- 4) Dược Thượng Bồ Tát,
- 5) Phổ Hiền Bồ Tát,
- 6) Pháp Tạng Bồ Tát,
- 7) Sư Tử Hống Bồ Tát,
- 08) Đà La Ni Bồ Tát,
- 09) Hư Không Tạng Bồ Tát,
- 10) Đức Tạng Bồ Tát,
- 11) Bảo Tạng Bồ Tát,
- 12) Kim Tạng Bồ Tát,
- 13) Kim Cang Bồ Tát,
- 14) Sơn Hải Huệ Bồ Tát,
- 15) Quang Minh Vương Bồ Tát,
- 16) Hoa Nghiêm Vương Bồ Tát,
- 17) Chúng Bảo Vương Bồ Tát,
- 18) Nguyệt Quang Vương Bồ Tát,
- 19) Nhật Chiếu Vương Bồ Tát,
- 20) Tam Muội Vương Bồ Tát,
- 21) Tạng Tạng Vương Bồ Tát,
- 22) Đại Tạng Tạng Vương Bồ Tát,
- 23) Bạch Tượng Vương Bồ Tát,
- 24) Đại Oai Đức Vương Bồ Tát,
- 25) Vô Biên Thân Bồ Tát,

Hai mươi lăm Bồ Tát ấy ủng hộ hành giả, dù đi hay đứng, dù nằm hay ngồi, dù ngày hay đêm, trong hết thầy thời, hết thầy nơi, chẳng cho ác quỷ, ác thần được thừa dịp làm hại.

Kinh Phật Thuyết Thập Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc Kinh.

+Kinh Quán Vô Lượng Thọ

Phật Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi:

"Kể lại, nên quán Phật Vô Lượng Thọ thân tướng quang minh.

A Nan phải biết Phật Vô Lượng Thọ thân như trăm ngàn muôn ức sắc vàng Diêm Phù Đà trời Dạ Ma, thân Phật cao sáu mươi muôn ức na do tha hằng hà sa do tuần, bạch hào giữa hai mày xoay bên hữu, uyển chuyển như năm tòa núi Tu Di, mắt Phật như bốn đại hải xanh biếc và trắng phân minh.

Các lỗ lông nơi thân Phật phóng ánh sáng ra như núi Tu Di. Viên quang của Phật ấy như trăm ức Đại Thiên thế giới.

Trong viên quang ấy có trăm vạn ức na do tha hằng hà sa Hóa Phật.

Mỗi mỗi Hóa Phật cũng có đông nhiều vô số Hóa Bồ Tát làm thị giả.

Thân Phật Vô Lượng Thọ có tám vạn bốn ngàn tướng.

Trong mỗi mỗi tướng đều riêng có tám vạn bốn ngàn tùy hình hảo.

Trong mỗi mỗi hình hảo còn có tám vạn bốn ngàn quang minh, mỗi mỗi quang minh chiếu khắp thập phương thế giới, nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật chẳng bỏ sót.

+Kính Niệm Phật Ba-La Mật (do ngài Thích Thiên Tâm phiên dịch)

Phẩm Thứ Ba: Niệm Phật Công Đức

Lúc bấy giờ Ngài Phổ Hiền Bồ Tát liền nhập Nhất Thiết Phật Độ Thể Tánh Tam Muội.

Tất cả Bồ Tát và đại chúng đều thấy thân mình ở trong thân của Phổ Hiền Bồ Tát.

Lại thấy rõ cõi nước Cực Lạc vô lượng vô biên sự trang nghiêm, và tự nhiên thấy mình đang trụ trong cảnh giới vi diệu thù thắng ấy.

Thấy Đức A Di Đà đang ngự trước mặt mình. Thân tướng của Đức A Di Đà cao lớn khôn cùng, hình dáng ngời sáng chói sắc vàng Diêm Phù Đề.

Lông trắng chạng giữa chân mày thì uyển chuyển xoay tròn về bên hữu, như năm ngọn núi Tu Di. Đôi mắt trắng và xanh biếc như bốn biển lớn.

Các lỗ chân lông nơi thân đều phóng hào quang sáng sạch, chiếu soi muôn nghìn cõi nước ở khắp mười phương. Mỗi mỗi hào quang thường che chở, và nhiếp thọ những chúng sinh niệm Phật.

Phẩm Thứ Sáu: Năng Lực Bất Tư Nghị Của Danh Hiệu Phật

Này Vi Đề Hy! Giả sử đem muôn ức na do tha hằng hà sa quốc độ mà nghiền thành vi trần, cứ mỗi mỗi vi trần là một đại kiếp, rồi dùng khoảng thời gian vô cùng dài lâu ấy, để diễn nói tất cả Năng Lực Bất Tư Nghị của Danh Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng không thể nào diễn nói cho đầy đủ hết được.

Nay ta tạm tuyên thuyết ít phần trong vô lượng vô biên bất khả thuyết bất khả thuyết Năng Lực Bất Tư Nghị của Danh Hiệu thù thắng vi diệu đệ nhất ấy, người hãy tín thọ, ghi nhớ, suy gẫm, và nhất tâm phụng trì.

Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vừa dứt lời, bấy giờ, mười phương Chư Phật đồng hiện ra và khen rằng:

Lành thay! Lành thay! Phật tử Quán Thế Âm, thực hiện việc làm hi hữu.

Khéo vì chúng sinh thời mạt pháp mà xưng tán, tuyên dương Năng Lực Bất Tư Nghị của Danh Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật.

Ai nhất tâm xưng niệm Danh Hiệu ấy, sẽ được Chư Phật hộ trì và nhiếp thọ, quyết định thành Phật.

Phẩm Thứ 7: Khuyến Phát Niệm Phật Và Tụng Đọc Chơn Ngôn

Này đại chúng, nên biết rằng, vô lượng vô biên muôn ức na do tha vi trần số Hóa Thân của chư Phật và của Ta khắp tất cả quốc độ trong mười phương cũng đều giảng nói kinh Niệm Phật Ba La Mật, cũng đều khuyến phát chúng sinh siêng năng niệm Phật.

Tất cả chư Phật phân thân của ta luôn luôn phóng đại quang minh nhiếp thọ và thủ hộ những chúng sinh niệm Phật, không bỏ rời.

Lúc Phật dạy kinh này xong rồi, chư vị Đại Bồ Tát ở mười phương, chư vị trưởng lão, Thanh Văn, như Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp v.v... cùng các Trời, Rồng, Dạ Xoa, Nhân, Phi Nhân... tất cả đại chúng đều rất hoan hỷ, thọ trì lời Phật dạy, ân cần đánh lễ mà lui ra.

Trích từ Kinh Niệm Phật Ba-La-Mật của Hòa thượng Thích Thiên Tâm dịch từ Hán văn sang Việt văn.

Kinh Đại bi ghi:

Một phen xưng danh hiệu Phật, nếu dùng thiện căn này nhập vào cõi Niết-bàn thì không thể cùng tận.

Trong kinh Kim Cang ghi: Nếu có người dùng bảy báu trong bốn châu thiên hạ đem cúng dường chư Phật và các bậc Bồ-tát, Duyên giác, Thanh văn thì được phước rất nhiều; nhưng không bằng người khuyên người khác niệm Phật một tiếng, thì phước của người này thù thắng hơn người kia.

Kinh Tăng nhất A-hàm ghi: Nếu có người đem tứ sự cúng dường cho tất cả chúng sanh trong cõi Diêm-phù-đề, so với người xưng danh hiệu Phật bằng khoảng thời gian vắt sữa bò, thì công đức của người này vượt hơn người trước không thể nghĩ bàn.

Kinh Niết bàn ghi:

Đức Phật bảo Đại vương:

– Giả sử mở kho lớn bố thí cho tất cả chúng sanh trong một tháng, nhưng công đức cũng không bằng có người xưng niệm một câu danh hiệu Phật, công đức của người trước không thể sánh bằng.

Kinh Tăng nhất A-hàm ghi: Nếu có người đem tứ sự cúng dường cho tất cả chúng sanh trong cõi Diêm-phù-đề, so với người xưng danh hiệu Phật bằng khoảng thời gian vắt sữa bò, thì công đức của người này vượt hơn người trước không thể nghĩ bàn.

Luận Đại trí độ ghi: Thí như có người vừa mới sanh ra liền có thể một ngày đi được nghìn dặm, đi đủ một nghìn năm, lấy đủ bảy báu đem cúng dường chư Phật, nhưng phước đức của người này cũng không thù thắng bằng người ở trong đời ác ngũ trược xưng niệm một tiếng Nam-mô A-di-đà Phật.